

NUMMER 50, LENTE 2025 € 15,95

DE TUIN

IN VIER SEIZOENEN

OOST-GRONINGEN • POLDERTUIN • BERGENIA • WILDE TULP • BOTANISCHE TUIN MÜNSTER
CORNUS KOUSA • BEZOEKTUIN IN HAARLEM • PÉPINIÈRE BONNIVERS • VOORJAARSVUURWERK



Thalictrum



Thalictrum flavum

Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

Honderd jaar Thijssse's Hof

Wie kent hem niet, Jac. P. Thijssse, hij maakte naam als auteur van vele boeken waaronder een reeks Verkade albums. Op 25 juli 1865 werd hij als Jacobus Pieter Thijssse in Maastricht geboren. Thijssse was natuurbeschermer en stond aan de wieg van de Vereniging Natuurmonumenten. In september bestaat 'zijn' Hof honderd jaar.

TEXST HANNEKE JELLES | ILLUSTRATIES MARIANNE VAN DER STEE

Al bij zijn leven was Thijssse zeer geïnteresseerd in de natuur en toen hij in 1925 zestig jaar oud werd kreeg hij een zeer gewaardeerde eredoctoraat van de Universiteit van Maastricht. Thijssse's Hof, officieel Thijssse's Hof, is een van de mooiste en meest bekende natuurmonumenten in Nederland.

Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch. Het ontwerp is van de hand van landschapsarchitect Leonard A. Springen. Op 26 september 2025 viert de hofhouding zijn honderdjarig bestaan.



Thalictrum

PANSENBOEKKENRIJSE
De tuin ligt in Bloemendaal, vlak achter een allereerste pansenboekenhuis, tegenwoordig wijkbar. Het is een rijksmonument, en de terrasde kanten van Hendrick de Keyser Monumenten en landelijk werkende monumentenorganisatie. Het huisje werd rond 1790 gebouwd als bovenschuur bij landgoed Saaneburg. Naar het was het pansenboekenhuis en kreeg het een koepel.
Achter het pansenboekenhuis vind je de ingang van Thijssse's Hof. Dit staan bij de eerste wat inheemse planten gepresenteerd die voor een klein prijsje aangekocht kunnen worden, of u een mooi ontwerpgebouw in een intrinsiek detail - een van zandelijk voor een heester - en dan wandel je de tuin in. Die is rijk bestrate groen. Alles wordt met liefde en zorg onderhouden door beheerder Johan Geertruid met hulp van vrijwilligers.

MOOI BLAD
In het voorjaar van 2024 kwam bij de Vereniging van Botanische Kunstenaars een mooi boekje uit waarin plantjes voor een mooi blad voor het hondertje boekje worden gemaakt. Het is een mooi boekje dat u moet hebben. Het is een mooi boekje dat u moet hebben. Het is een mooi boekje dat u moet hebben.

ingeprent op papier. 'Honderd jaar Thijssse's Hof', waar een aantal afbeeldingen is opgenomen. Over Ja. P. Thijssse vallen we verder niet overtuigen. Er is een aantal uitstekende boeken over hem verschenen, zoals de biografie door Dirk van der Kleijne of het vertoelgje 'Nu ga ik er een op uit wandelgje' door Jan 1948, door Margje Geel.
Over Thijssse's Hof genoot mij mijn kluften, het is er elk seizoen van het jaar mooi en er is altijd iets te beleven. Want het is er altijd al bij de eerste schiet van het bosbouw van de hofhouding moeten komen. En nu kan je genieten op een van die bankjes, een zonnetje - het jaargetijden zijn dan om de contracten. Thijssse's Hof is niet meer, in de vorm van een levendgoot standbeeld.

Informatie

In het jaarlennjaar 2025 gepresenteerd
Thijssse's Hof allereerste monument
De Thijssse's Hof allereerste monument
Het moet voor de geschiedenis van Thijssse's Hof
dus het al geschiedenis

Honderd jaar Thijssse's Hof

Wie kent hem niet, Jac. P. Thijssse; hij maakte naam als auteur van vele boeken waaronder een reeks Verkade albums. Op 25 juli 1865 werd hij als Jacobus Pieter Thijssse in Maastricht geboren. Thijssse was natuurbeschermer en stond aan de wieg van de Vereniging Natuurmonumenten.

In september bestaat 'zijn' Hof honderd jaar.

TEKST HANNEKE JELLES | ILLUSTRATIES MARIANNE VAN DER STEE

Al bij zijn leven was Thijssse zeer gevierd, en toen hij in 1925 zestig jaar oud werd kreeg hij een zeer gewenst cadeau: een 'instructief plantsoen', heemtuin zegen we nu, Thijssse's Hof: officieel Thijssse's Hof.

Planten- en Vogeltuon in het Bloemendaalsche Bosch. Het ontwerp is van de hand van landschapsarchitect Leonard A. Springer. Op 26 september 2025 viert de heemtuin z'n honderdjarig bestaan.

PANNENKOEKENHUISJE

De tuin ligt in Bloemendaal, vlak achter een allerliefst pannenkoekenhuisje, tegenwoordig wijnbar. Het is een rijksmonument, in de vertrouwde handen van Hendrick de Keyser Monumenten, een landelijk werkende monumentenorganisatie. Het huisje werd rond 1750 gebouwd als hovenierswoning bij landgoed Saxenburg. Vanaf 1877 was het pannenkoekenhuis en kreeg het een koepel.

Achter het pannenkoekenhuisje vind je de ingang van Thijssse's Hof. Er staan bij de entree wat inheemse planten gepresenteerd die voor een klein prijsje aangeschaft kunnen worden, er is een mooi ontvangstgebouw annex instructielokaal – zeer uitzonderlijk voor een heemtuin! – en dan wandel je de tuin in. Die is twee hectare groot. Alles wordt met liefde en zorg onderhouden door beheerder Johan Görtemöller met hulp van vrijwilligers.

MOOI BLAD

In het voorjaar van 2024 kwam bij de Vereniging van Botanisch Kunstenaars een mailtje binnen: er waren plannen voor een mooi blad voor het honderdjarig bestaan, misschien zouden leden van de vereniging toepasselijke beelden hebben? Dat was het geval. Op 8 maart van dit jubileumjaar verschijnt een mooi

uitgevoerd tijdschrift 'Honderd jaar Thijssse's Hof', waarin een aantal afbeeldingen is opgenomen.

Over Jac. P. Thijssse zullen we verder niet uitweiden. Er is een aantal uitstekende boeken over hem verschenen, zoals de biografie door Dik van der Meulen of het verzorgde 'Nu ga ik er eens op uit: wandeldagboeken 1884-1898', door Marga Coesèl.

Over Thijssse's Hof: gewoon zelf gaan kijken, het is er elk seizoen van het jaar mooi en er is altijd iets te beleven. Wandelend of zittend; al bij de eerste schetsen werd besloten waar de bankjes moesten komen. En zo kun je, genietend op een van die bankjes, een ijsvogelpaar hun jachtrondje zien draaien om de centrale vijver. Thijssse zelf kijkt mee, in de vorm van een levensgroot standbeeld. 🌿

Informatie

In het jubileumjaar 2025 organiseert Thijssse's Hof allerlei activiteiten.
Zie thijsseshof.nl/activiteitenkalender

Hier meer over de geschiedenis van Thijssse's Hof:
thijsseshof.nl/geschiedenis